

Maart 2017 - Mededelingen van uw Kerk in Actie-consulent

Op de drempel van de 40dagentijd

Beste mensen,

Vandaag begint de veertigdagentijd, de periode voor Pasen. Van oudsher is dit een tijd van inkeer, bezinning en gebed. We staan stil bij het lijden van Jezus én bij het lijden van onze naasten, dichtbij en ver weg. Dit jaar is het thema 'Sterk&Dapper. Deel als Jezus' en staan we stil bij de keuzes die Jezus maakte, en die sterke en dappere mensen wereldwijd nog elke dag maken.



Elke dag een stukje bezinning

De 40dagentijdapp helpt u en uw gemeenteleden om iedere dag even stil te staan. Verschillende predikanten uit Nederland en de wereld staan stil bij sterke en dappere mensen die zij bewonderen.

Download de 40dagentijd app: <http://www.kerkinactie.nl/kerkinactie-app>.

Meer info vindt u op: <https://www.kerkinactie.nl/40dagentijd>. Bekijk filmpjes over sterke en dappere mensen op <https://vimeo.com/kerkinactie>.

Diaconaal kiesadvies

Over twee weken zijn de verkiezingen. Het Kerk in Actie KiesAdvies vergelijkt verkiezingsprogramma's en heeft een handig testje. Wie profiteert en wie wordt de dupe van de gemaakte politieke keuzes? Carla van der Vlist, teamleider Binnenlands Diaconaat zegt: "Kerk in Actie pleit voor een ruimhartige inzet voor de meest kwetsbaren in de samenleving." Kijk op www.kerkinactie.nl/kiesadvies.

Help mee: Bestrijd honger en droogte in Oost-Afrika

Intussen worden in Ethiopië, Zuid-Soedan, Malawi en Zimbabwe ongeveer 17 miljoen mensen (evenveel als Nederland inwoners telt) bedreigd door hongersnood. Een groot deel van de oogst is mislukt door de aanhoudende droogte. Dit wordt door de klimaatverandering versterkt. In de Hoorn van Afrika, het gebied ten zuidoosten van de Sahara, is slechts een vierde van de normale hoeveelheid regen gevallen.

Wij kunnen iets doen. Kerk in Actie is in deze landen volop actief. Maak noodhulp mogelijk met uw bijdrage op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. het projectnummer N 000699.

Hartelijk dank! Zie ook: <https://www.kerkinactie.nl/projecten/dreigende-hongersnood-in-oost-afrika>

Wat doet Kerk in Actie aan Zending?

Nienke Pruiksma, uitgezonden naar Brazilië, vertelt over zending in Brazilië vandaag in haar weblog: www.kerkinactie.nl/blogpruiksma > zie de blog 'Verlof'. Nienke hoopt tot zeker eind 2018 in Brazilië te blijven. Wilt u haar werk steunen? Neem dan s.v.p. contact met mij op.

9 maart, Kerk in Actie avond in Heiloo

Van 19.30 tot 21.30 uur Ter Coulsterkerk, Holleweg 111, Heiloo Thema: Geloven in samen-leven! Hoe we vanuit de kerken verbindend kunnen omgaan met spanningen in de Nederlandse samenleving. Met ds. Jan Post Hospers, medewerker ontmoeting met moslims van de Protestantse kerk.

22 april, Werelddag in Ermelo

Een inspirerende dag met ontmoetingen met sterke en dappere mensen!

<http://www.kerkinactie.nl/werelddag>

11 mei, avond Samen tegen armoede in Woerden

Het Knooppunt Kerken en Armoede organiseert in het voorjaar van 2017 vier regionale bijeenkomsten over armoede in Nederland. Veel diaconieën steunen mensen in de knel materieel en immaterieel, met initiatieven als SchuldHulpMaatje, Voedselbanken, Noodfondsen en Diaconale Platforms. De avond is bedoeld om van elkaar te leren en elkaar te bemoedigen. Van 18.00 - 21.30 in Het Baken te Woerden. Deelname aan de bijeenkomsten is gratis. Meer informatie en aanmelden:

<https://www.knooppuntkerkenenarmoede.nl/regiobijeenkomsten>

Gebed voor slachtoffers Boko Haram

Wereldwijd zijn meer dan 65 miljoen mensen op drift. Door rampen en oorlogen zijn ze verdreven van huis en haard. Vaak vinden ze opvang in eigen land of de buurlanden. Soms trekken ze verder. Op zoek naar een veilige plek en een betere toekomst. Zoals in Nigeria, waar miljoenen mensen verdreven zijn door het geweld van Boko Haram. Bid u mee?

<https://www.kerkinactie.nl/projecten/noodhulp-vluchtelingen>

<https://www.kerkinactie.nl/kom-in-actie/bidden/gebed-voor-slachtoffers-boko-haram>

God,

U die de mensen leven geeft, hoor de roep van families op de vlucht, christenen en moslims uit Noord Oost Nigeria, Kameroen en Tsjaad.

Steun hen bij de zoektocht naar zekerheid, voedsel en naar een tijdelijke nieuwe toekomst. Behoud hun hoop op vrede en rust terug in hun eigen huis.

Al meer dan twee jaar zijn 2,5 miljoen mensen verdreven uit hun dorpen in Borno State en het gebied rond het Tsjaadmeer.

Zij vrezen de ontvoeringen, plunderingen en het gruwelijke geweld door de strijders van de Boko Haram. Terugkeer is geen optie.

Bidden wij voor steun aan hen allen, bij hun dagelijkse overleven, voor voedsel, scholing en medicijnen.

Bidden wij door al degenen die leven onder de dreiging van geweld in het getroffen gebied.

Hoor onze roep om vrede, hoor hen die U zo hard nodig hebben, help ons om hen in dit afgelegen gebied te bereiken, help ons om hen bij te staan.

Zo bidden wij.

Amen

Geschreven door Cokkie van 't Leven

Gepubliceerd op 26-1-2017



Graag wens ik u een gezegende veertigdagentijd toe.

Met een hartelijke groet,

Karel Jungheim – Kerk in Actie-consulent - j.jungheim@kerkinactie.nl , tel. 06 – 15 17 93 61.