

Allerarmsten kloppen vaker aan bij de kerk



foto's Werry Crone



Werry Crone



Werry Crone



Werry Crone



Werry Crone



Werry Crone

Vorig jaar verleenden kerken 44.000 keer hulp aan armen, blijkt uit onderzoek van Kerk in Actie. Volgens de hulpverleners speelt het regeringsbeleid een grote rol bij de problemen.

GERRIT-JAN KLEINJAN

Voor mensen in acute financiële nood zijn kerken steeds vaker een laatste reddingsboei. In 2015 werd 50.000 keer op de deur van de kerk geklopt om hulp. Dat is een stijging

van 25 procent ten opzichte van 2012, toen zo'n 40.000 keer om hulp werd gevraagd. De cijfers staan in 'Armoede in Nederland', een onderzoek dat vandaag verschijnt en is uitgevoerd door de hulporganisatie Kerk in Actie in opdracht van de belangrijkste Nederlandse kerkgenootschappen en kerkelijke koepelorganisaties.

De kerken honoreerden vorig jaar 44.000 aanvragen. De naweën van de crisis van de afgelopen jaren en het regeringsbeleid van de PvdA en VVD treffen de armen onevenredig hard, zegt Hub Crijns, die bij het onderzoek betrokken is. Als voorbeeld noemt hij de bezuinigingen in de geestelijke gezondheidszorg. "Veel mensen zijn nu te goed verklaard voor hulp. In werkelijkheid zijn ze te slecht om aan hun lot te worden overgelaten. Die komen nu bij de kerk."

Haagse politici gaan er volgens Crijns te makkelijk van uit dat maatschappelijke organisatie als kerken zomaar de taak van de overheid kunnen overnemen. "Nu kunnen we de hulp nog verlenen. Wanneer je kijkt naar de krimp van de kerken, is het de grote vraag is of dat over een jaar of tien nog steeds kan."

De diaconale organisaties treffen mensen met schulden, een langdurig laag inkomen en onvoorziene hoge uitgaven. Ook kennen armen vaak de regels niet, lopen ze vast in loketten van meerdere instanties of ingewikkelde formulieren. De veranderingen in de zorg spelen volgens de kerkelijke hulpverleners een grote rol.

Bijna de helft van de financiële hulp is bedoeld als 'broodnood', noodhulp om te voorkomen dat gas, water en licht worden afgesloten. Ook springen kerken bij in het voorkomen van huisuitzettingen. Daarnaast runnen kerken ook voedselbanken.

Voor het eerst duiken vluchtelingen en asielzoekers op in de topdrie van groepen die de hand bij de kerk ophouden. Naast

vluchtelingen zijn ook mensen met een chronische beperking en gezinnen waarin één persoon betaald werk verricht in opmars. Mensen zonder betaald werk, alleenstaande ouders met kinderen, ouderen en mensen met psychische problemen domineren al jaren in de kerkelijke hulplijst.

Ook de bedragen die kerken besteden zijn omhoog gegaan, zo blijkt uit de informatie die diaconale afdelingen van bijna negenhonderd plaatselijke kerken verstrekten. Alles bij elkaar opgeteld gaven de kerken in 2015 ruim 36 miljoen euro uit aan armenhulp. Een stijging van 7 miljoen euro ten opzichte van 2012, de vorige keer dat de kerken dit onderzoek hielden. Volgens Kerk in Actie bedraagt het aantal vrijwilligersuren omgerekend nog eens 38 miljoen euro.

Problemen die diaconale organisaties vaak tegenkomen

- 1.Schulden
- 2.Langdurig laag inkomen
- 3.Onvoorziene hoge uitgaven
- 4.Te hoge energierekening en te dure verzekering
- 5.Net buiten allerlei regelingen vallen
- 6.Angst en schaamte voor instanties
- 7.Wachttijden bij toekennen van uitkering
- 8.Structureel hoge uitgaven bij ziekte en handicap
- 9.Onbekendheid met regels, vastlopen in loketten van meerdere instanties of ingewikkelde formulieren
- 10.Veranderingen in de zorg

Meest genoemde groepen in financiële problemen

- 1.Mensen zonder betaald werk
- 2.Alleenstaande ouders met kinderen
- 3.Asielzoekers en vluchtelingen
- 4.Mensen met psychische problemen
- 5.65-plussers
- 6.Mensen met chronische ziekte of beperking
- 7.Mensen met restschuld hypotheek
- 8.Gezinnen met slechts één kostwinner
- 9.Zelfstandigen zonder personeel en kleine ondernemers
10. Mensen met een onvolledige AOW